

FIETSTOCHT 2

EEMNES OP Z'N KOP



8. De Gooiergracht langs Eemnes en de 'Leeuwenpalen'



De provinciegrens tussen Utrecht en Noord-Holland langs Het Gooi wordt gekenmerkt door 23 markante manshoge stenen palen. Hoewel er maar één is die de naam Leeuwenpaal draagt, de meest noordelijke, worden ze ook allemaal wel 'Leeuwenpalen' genoemd wegens de leeuwen in de oude wapens van Utrecht en Holland op deze palen.

Deze grens kent een woelige geschiedenis, die het dan ook nodig maakte deze zo te markeren. Van de Gooiergracht als grenssloot is uitsluitend sprake langs de grens met Eemnes, nergens anders.



Theehuis 't Bluk



't Bluk: dat is Larens voor een oude boomstronk zoals die vroeger als hakblok gebruikt werd. Bij dit 'bluk' of blok midden op de hei stond een hutje, rond 1900 neergezet door een kunstschilderes. Later werd dit een theehuisje, een ideale pleisterplaats. De Zuiderheide, ten zuiden van Laren, werd vroeger als gemeenschappelijke heide door de boeren gebruikt om schapen te weiden en om plaggen te steken. Het nadeel van dit intensieve gebruik was dat de heide steeds kaler werd en hier en daar verstuifzandde. Kenmerkend zijn de 4000 jaar oude grafheuvels, in de volksmond de 'Zeven Bergjes' genoemd.

Het Speelbos 't Laer Oude Postweg 1



Een kort uitstapje over de grens van Eemnes op Larens grondgebied, maar deze stop mag op de route niet ontbreken.

Het speelbos 't Laer is het eerste speelbos in het Gooi.

Het is een speelbos gericht op kinderen van 4 t/m 14 jaar, met uitsluitend natuurlijke speelelementen zoals, een beekje, een boomstammen pad, holle weggetjes en nog veel meer.

Kinderen kunnen zich uren uitleven met zand, water, keien, bomen klimmen en hutten bouwen.

Voor de (groot)ouders zijn er zitbanken, maar zij kunnen ook gewoon meespelen.

Maak kennis met deze bijzondere locatie die vanuit een samenwerking tussen IVN en het GNR is ontstaan.